

## ***Dinsdag 20 april 1915.***

Te Gontrode — een dorp op een afstand van een veertiental kilometers van Gent — is er een loodse, waar een telegraafstoestel zonder draad is ingericht. In die loods is er een ruimte, die tot vergaderplaats voor de soldaten dient. Zondag laatst om vijf uur had aldaar een godsdienstige ceremonieplaats, waar mannen en vrouwen, tot het leger behorend, deel aan namen.

De buiten de loods staande Duitschers hoorden gesnor en bemerkten heel hoog een vijandlijke luchtvlieger. Ze schoten herhaaldelijk er naar. Toen hij boven de loods was, daalde hij eensklaps in rechte lijn naar beneden.

“Getroffen, getroffen!” klonk het gejubel der aanranders.

Op weinige meters van het doel, wierp de vlieger bommen uit en, voordat iemand tijd had of tot bezinning kwam, maakte hij een zwenkende beweging en rende de hoogte in.

De vlaamsche kijkers riepen: “Bravo! bravo!” en zwaaiden triomf met hun mutsen en hun zakdoeken. Wel werd er nog naar den vluchtende afgevuurd doch zonder uitslag.

Er zijn veertien doden, waaronder zeven verpleegsters van het Roode Kruis, beweert men.

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnood* »)